



Woord vooraf

Met deze nieuwsbrief beginnen we aan een 2^e jaargang. De vele positieve reacties die we in de loop van vorig jaar op deze nieuwsbrieven van jullie kregen, zijn voor ons een stimulans om ermee verder te gaan. In deze nieuwsbrief blikken we nog eens terug op het geslaagde kapittelfeest van 26 november. We geven een overzicht van de activiteiten van de Wijnmetersgilde voor 2023. Het staat nu ook vast, na een onderbreking van drie jaar ondernemen we opnieuw een buitenlandse wijnreis. We blikken dan ook al eens vooruit op wat deze reis te bieden heeft.

Verder volgt een stand van zaken van de werkzaamheden in de wijnkelder.

Met als titel 'Hoog, hoger, hoogst in wijnaanplant' sluit Georges De Smaele deze nieuwsbrief af met een bijdrage over wijngaarden op hoge hoogte.

Een terugblik op het 65^{ste} Sint-Martinuskapittel 26 november 2022

Op zaterdag 26 november vond het 65^{ste} Sint-Martinuskapittel plaats. Dit feest is ieder jaar een van de hoogtepunten van de werking van de Gentse Wijnmetersgilde.



De Kapittelraad samen met bevriende confréries aan de ingang van de O.L.V.-Sint-Pieterskerk © firmin de maître

We zoomen in op het plechtig Sint-Martinuskapittel. Het was precies 40 jaar geleden dat huidig ondervoorzitter Martine Oris als erewijnmeter van de stad Gent werd opgenomen. Meer dan reden genoeg voor de deken-voorzitter om haar in de bloemen te zetten. Vervolgens werd Martine Braeckman als volwaardig kapittellid aangesteld en kreeg ze met veel zorg de bijhorende mantel aangedaan.



Eddy Levis, prezident van de Gentsche Sosseteit, werd opgenomen als erewijnmeter van de stad Gent. Het was kapittellid Marijke Huvenne die bij deze intronisatie een levensschets gaf van Eddy Levis. Helemaal passend bij de persoonlijkheid van Eddy Levis deed Marijke dit in het zuiverste Gents. We wilden het niet nalaten om ook hier een stukje van dit levensverhaal van de 'prezident' over te nemen.



..... Eddy es nen echte Genteneere, gebore in de kotee van 't Rabot. Zijn liefde veur 't Gents van zijne thuis kost nie kapot.

Als kleine patoateer gingt hij naar 't scholle in de gebure. Twoas ne deugeniet moar hij deed altijd vrie zijn devure.

Doarachter est hij naor de Ledegank veur scholmiester goan liere. Hij tertegte speurte per speurte op de liere.

Hij hee tons 35 joar in 't schuun Vlaoms lesse gegeve. En uuk wat leutige kinderboekskes geschreve.

Op zijn 55^{ste} estij mee lesgeve gestopt. En heet ij hem gelek nen duvel-doet- al ontptopt. Hij es: onder-bij-en veurzitter van véél vereniginge.....

Hieronder nog enkele impressies van dit kapittelfeest:





Foto's: © firmin de maître

Luc Van Vreckem maakte een uitgebreid filmverslag van het kapittelfeest en plaatste dit op YouTube waar je het kan bekijken met de zoekterm 'Wijnmetersgilde'.

Vanwaar komt de naam Sint-Martinuskapittel?

Enkele deelnemers vroegen ons waar de naam Sint-Martinuskapittel vandaan komt. We keren enkele honderden jaren terug in de tijd om een antwoord te vinden op deze vraag.

In het boek van Ronald De Buck over *'Van wijn in Gent tot Gent in wording'* komen we heel wat te weten over de verering van Sint-Maarten door de hele Gentse wijnbranche van kuipers, wijnmeters, wijnzeggers, wijnschroders tot wijntaverniers. Van de 14^e tot de 16^e eeuw situeert deze verering zich in de Sint-Veerlekerk. Op het einde van de 16^e eeuw werd deze kerk gedeeltelijk gesloopt waardoor een nieuwe locatie diende gezocht. In 1624 financierden de wijngrossiers een prestigieus Sint-Martinusaltaar in de Sint-Martinuskerk te Ekkergem. We mogen dus aannemen dat de verering van Sint-Maarten door de wijnbranche zich definitief verplaatst heeft naar de kerk te Ekkergem. Dit bijzonder altaar is ook vandaag nog altijd te bezichtigen in deze kerk in de rechtse zijbeuk.

Wellicht vraagt u zich af waarom juist Sint-Maarten als patroonheilige werd gekozen? Elf november is de feestdag van de heilige Martinus en die dag werd vanouds als symbolisch keerpunt in de wijngisting aangenomen. De druivenoogst werd binnengehaald in de periode eind september tot begin oktober. Het geperste druivensap, most genoemd, bleef gedurende 4 à 6 weken gisten. Dit proces voltrok zich dus hoofdzakelijk in de maand oktober. In het Middelnederlands heette de tiende maand trouwens heel toepasselijk wijnmaand. Ten laatste op 11 november viel volgens onze verre voorouders het gistingsproces stil en was de most in wijn veranderd. In onze contreien werd de nieuwe wijn altijd geassocieerd met 11 november. Een spreekwoord uit de 16^e eeuw bevestigt dit: *'tavont most en morghen wijn ter eeren van sente martijn'*. Een betere patroonheilige kon dus niet gevonden worden voor al wie leefde van de wijnmakerij en de wijnhandel.

Activiteiten van de Wijnmetersgilde in 2023

Noteer alvast volgende activiteiten in jullie agenda. Uiteraard nodigen we jullie hiervoor telkens afzonderlijk uit.

- **Zaterdag 11 februari:** dit jaar geen traditionele wijnproeverij maar een **kaas- en wijndegustatie** in de Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij.
- **Zaterdag 25 maart: lentefeest** in de Sint-Pietersabdij met dit jaar een optreden van de groep Cadanza-Renaissance van Binche.

- **Zaterdag 13 mei: daguitstap naar Binche** met o.a. een bezoek aan het wijndomein Ruffus, een van de grootste en meest gerenommeerde wijndomeinen van België.
- **Zaterdag 19 augustus:** onze jaarlijkse drink in de wijngaard en het **wijngaardfeest** met de overhandiging van de fles 'In Monte Blandinio' aan de leden.
- **Van 11 tot 18 oktober: internationale wijnreis naar Barcelona en Catalonië.** Na een onderbreking van drie jaar omwille van corona knopen we terug aan met dit initiatief. Zie hieronder voor meer info.
- **Zaterdag 18 november:** het **Sint-Martinuskapittelfeest** met banket in de Kapittelzaal van de Sint-Pietersabdij.

Buitenlandse wijnreis naar Catalonië

Na een onderbreking van drie jaar wegens corona kunnen we dit jaar opnieuw een buitenlandse wijnreis ondernemen. De reis is gepland van 11 tot 18 oktober. Reisorganisator is De Buck van Nazareth. Zoals in het verleden is ook deze reis een mix van culturele bezoeken en bezoeken van enkele wijndomeinen met proeverij. Hieronder alvast de belangrijkste hoofdlijnen van deze wijnreis.

- Deelnemers worden thuis opgehaald en teruggebracht.
- We verblijven eerst 3 nachten in Tarragona (AC Marriott hotel) en daarna 4 nachten in Barcelona (Sallés Hotel Pere IV).
- We bezoeken Tarragona (o.a. Romeins amfitheater). Vanuit Tarragona ontdekken we de wijnstreek Priorat, gekend om de duurste en beste wijnen van Spanje. We proeven deze wijn in het wijndomein Mas d'en Gil. In Reus, het geboortedorp van Gaudi, brengen we een bezoek aan het Gaudi Center en aan Palau Bofurall, een Spaans stadspaleis. Ook vanuit Tarragona bezoeken we Montblanc, een schitterend bewaarde middeleeuwse stad. In de omgeving zijn we te gast in het wijndomein Clos Montblanc inclusief proeverij.
- In Barcelona worden 2 volle dagen gependend aan het bezoek van diverse monumenten zoals Park Güell en het Museo Park Güell, Monasteria de Pedralbes, Sagrada Familia, Hospital de la Santa Creu I Sant Pau, het Palau de la Musica en het Picassomuseum.
- Vanuit Barcelona bezoeken we het wijndomein Grammona (inclusief proeverij), bekend om de absolute top in cava te zijn. Op dezelfde dag bezoeken we het klooster van Montserrat.
- Zowel in Tarragona als in Barcelona zijn momenten van vrije tijd voorzien.

Heel binnenkort zal de reisorganisator het gedetailleerde reisprogramma verspreiden en zullen de leden kunnen inschrijven.

Ook droevig nieuws

Via de krant vernamen we het overlijden van Piet Lemaitre. Piet overleed op 10 januari laatstleden, hij was 83 jaar. Piet was sinds vele jaren een trouw lid van onze vereniging en hij was een vaste en enthousiaste deelnemer aan de buitenlandse wijnreizen van de Wijnmetersgilde.

De wijngaard in winterrust

Nu de wijngaard zijn welverdiende winterrust neemt, kunnen we ons volledig richten op het werk in de wijnkelder.

Na een eerste overheveling van de wijn in oktober, werd er op 10 januari opnieuw geheveld.

Elke wijn werd afzonderlijk geproefd:

De solaris, vroeger reeds aangevuld met een rest johanniter, had een strogele tot goudgele kleur met een mooie schittering en gaf in de neus een mooi aroma van rijp tropisch fruit, meloen en ananas. In de mond hadden we een mooie zoet-zuurbalans en een aangename lange afdronk.

De blend van johanniter en sauvignier gris had dezelfde positieve kwaliteiten: mooie gele kleur, een correcte neus met frisse toetsen van vooral appel met in de mond terug een mooi zoet-zuurevenwicht.

Beide wijnen werden dan samengevoegd en evenwichtig verdeeld over 2 vaten. Samen vormen ze onze stille wijn jaargang 2022 met een totaal volume van ongeveer 270 liter en samengesteld uit 55% johanniter, 23% solaris en 22% sauvignier gris.

In september was ook een gedeelte van de johanniter en de sauvignier gris iets vroeger geoogst om voldoende zuren over te houden om er schuimwijn van te maken. Ook deze wijn was correct geëvolueerd qua uitzicht, aroma en smaak. Na overheveling houden we hiervan 153 liter wijn over die in de toekomst goed moet zijn voor ongeveer 200 flessen schuimwijn. Dit is een blend van 65% sauvignier gris en 35% johanniter.

Van deze wijnen hebben we nu ook stalen opgestuurd voor analyse naar het Instituut Viti-vinicole, een gespecialiseerd labo voor wijnanalyse in Luxemburg. De bedoeling hiervan is een aantal parameters (alcoholpercentage, zuurgehalte, ...) door een onafhankelijke partij te laten bevestigen en ook te laten nagaan of de wijn nog foutjes bevat die we dan kunnen corrigeren vooraleer te bottelen.

We durven dan ook zeggen dat de jaargang 2022, ondanks de soms te hoge zomertemperaturen, ons een mooi resultaat qua volume en kwaliteit zal opleveren als stille wijn én als schuimwijn.

Vanaf volgende maand start de grote wintersnoei en wordt de wijngaard in gereedheid gebracht voor een nieuw oogstjaar.

Onze gildekamer kreeg een update



Of wat is er veranderd?

De halve wijntonnen werden hoger opgehangen zodat we er ons niet meer kunnen aan stoten. Op die manier werd ook plaats vrijgemaakt om 48 oudere eretekens en medailles van in hoofdzaak buitenlandse wijnconfréries op te hangen.

Deze werden geschonken door onze bestuursleden Martine Oris en Joseph Vermussche.

Ongetwijfeld een fraai stukje historisch wijnpatrimonium dat nu kan bewonderd worden.

HOOG, HOGER, HOOGST IN WIJNAANPLANT

Georges De Smaele, wijncriticus.



In vele wijnboeken en wijnmagazines wordt aangegeven dat de wijngaard van Donald Hess, Bodegas Colomé in de stad Salta (Argentinië, stad gelegen dicht tegen het Andesgebergte) met zijn 3111 meter boven zeeniveau het hoogtorecord in handen heeft qua wijnaanplant.

Neen, volgens het Guinness Book of Records 2019 is de hoogstgelegen wijngaard ter wereld gelegen in Tibet op 3770 meter boven de zeespiegel.

De Pazhu Vinyard is gelegen in de Tibetaanse autonome Chinese regio

Sangri Counti, Shannan Prefecture, niet ver van de rivier Lhasa (*) en in de omgeving van het beroemd boeddhistisch klooster Densatil dat 800 jaar geleden werd gesticht. Deze wijngaard van 720 hectare heeft een uitzonderlijke zuivere omgeving op een spectaculaire hoogte tussen de 3505 en 3770 meter. De kenmerken van deze locatie zijn doorslaggevend optimale zonneshijn met intense ultraviolette straling. Klimatologisch spreekt men van een gemiddelde temperatuur van 7,5° Celsius, gekenmerkt door een behoorlijk dag- en nachttemperatuurverschil. De locatie kent een vorstvrije periode van 150 tot 180 dagen. Er is een gemiddelde jaarlijkse neerslag van 445 mm. Vergeten we ook niet de unieke biodiversiteit en de ondergrondse waterbronnen die rijk zijn aan mineralen. Een wist-jedatje is dat het Tibetaanse beschermde hert (Thorolds hert) een dagelijkse bezoeker is in de wijngaard. De geologie van deze wijngaard bestaat uit alluvium en morene gemalen zand en grind. Druppelirrigatiesystemen zorgen voor de nodige aanvulling op de zeer lage lokale regenval. De druivenaanplant begon in 2010, toen Pazhu Vinyard 54 experimentele druivensoorten introduceerde. Men experimenteerde acht jaar en de eigenaar kwam tot de conclusie dat veel aangeplante cépages last hadden van hoogteziekte. Ze groeiden traag en kregen gebrek aan zuurstof. Toch ontwikkelde men een unieke technologie voor de aanplant van druivensoorten op zeer grote hoogte. De keuze viel uiteindelijk op de cépages vidal, chardonnay, merlot, syrah, cabernet sauvignon, pinot en één inheemse variëteit hongxim, het rode hart, uniek voor de Pazhu Vinyard.

Spijtig genoeg vind ik nog altijd geen importeur in onze contreien om deze wijn organoleptisch te kunnen beoordelen. Aangewezen op het internet vraag ik me af of mijn bestelling uit het verre en huidige onzekere China wel terecht zal komen.

Toch blijf ik nieuwsgierig om de overtreffende stap 'hoog, hoger, hoogst' op oenologisch vlak te kunnen ervaren.

(*) Lhasa rivier: bijrivier van de Brahmaputrarivier die de meest waterrijke rivier in Azië is, die uitmondt in de Indische Oceaan. Hij wordt beschouwd als de hoogstgelegen rivier ter wereld en stroomt door China, Indië en Bangladesh met een lengte van ongeveer 3100 km tot aan de samenvloeiing met de Ganges.

Redactie: Marc Dejonckheere, Georges De Smaele, Marc Lambert, Luc Panis, Jacques Vervaet,

Foto's © firmin de maître

e-mail: wijnmetersgent@gmail.com

website: www.wijnmetersgildegent.be

BESCHERMERS GENTSE WIJNGAARD 'IN MONTE BLANDINIO'

